



Paas- drukte viel wel mee

De Telegraaf mag dan hebben beweerd dat Pasen 1972 het feest van de bloemenkinderen is geworden, omdat de bloemen (op de Floriade) hebben overwonnen, het lange, vrije weekeinde heeft wel 20 verkeersdoden opgeleverd. Waarmee niet gezegd wil zijn, dat die bloemen daar de oorzaak van zijn geweest. Er is zelfs nauwelijks verband tussen slachtoffers en Paasdrukte, want deze viel mee. Zevenhonderdduizend buitenlandse toeristen wist het Nationaal Bureau voor Toerisme te melden en dat is een heleboel. Op centen en cijfers ingestelde Nederlanders wisten onmiddellijk te vertellen, dat dit er tweehonderdduizend minder zijn dan vorig jaar, ontevreden was men niet.

Die Paasdrukte in het verkeer viel dus mee, ondanks 20 doden. Een normaal aantal dat op een doodgewoon weekeinde vaak makkelijk wordt gehaald. Dat de wegen af en toe toch lekker vol waren laten deze foto's zien, die met medewerking van de Algemene Verkeersdienst Rijks-politie in Driebergen en de Rotterdamse verkeerspolitie zijn gemaakt. Een politie die heel tevreden was en het onbegrijpelijk vond, dat — met name — van een Tweede Paasdagdrukte niets terecht is gekomen.





Het is een vriendelijke in- en uittocht geworden van allereerste volk, dat bepakt en bezakt van vrije dagen heeft genoten en er geen bezwaar tegen had soms lekker in een file te staan. En het schijnt nog altijd een boeiend gezicht te zijn verkreukelde auto's te bekijken zolang je er zelf niet inzit. Of die indrukwekkende Porsche-agenten gade te slaan, die het verkeer in goede banen leiden, door hun aanwezigheid zorgen voor een gepolijst verkeersverloop of bij voorbeeld lifters tot de orde roepen, die nu eenmaal niet op een autosnelweg thuishoren. Dat buitenlanders daar moeite mee hebben, bleek tijdens de paar uur Paasdruchte proeven. Op een gegeven moment, dacht een uitheems tweetal mee te kunnen rijden met een rallyewagen, die na een vriendelijke uitleg een heuse politie-Porsche bleek te zijn. Wisten zij veel.

Goed, de eerste massale drukte is achter de rug en het is meegevallen. De ervaring leert, dat dit niet het geval zal zijn met de nog volgende, zomerse vrije dagen, Pinksterweekeinde, vakanties. Ondanks allerlei adviezen om rustig te rijden, goed uit te kijken en beheerst te zijn. Wie zal zich daar druk om maken?

